

Upptäck Linneryd

Följ den orangemarkerade slingan som utgår ifrån parkeringen. Längs slingan finns numererade platser. Med hjälp av foldern kan du lära dig mer om Linneryds natur- och kulturhistoria.

Slingan består av två delar. Den ena delen löper från punkt 1–8 och tar dig genom utmarken på en kuperad och cirka 1,7 km lång tur. Den andra är 2,1 km och leder dig genom inmarken, punkt 9–14.

1. Restaurerad betesmark

Sedan början av 2000-talet har markerna restaurerats för att åter bli öppna betesmarker.

2. Ängslador

I den här ladan förvarades ängshöet från den slätteräng som då låg här. Idag är marken kring ängsladan en betesmark.



När återuppbyggnaden drog igång år 2009 utgick man ifrån den gamla grundens hörnstenar som låg kvar på platsen. På så vis kunde ängsladan byggas upp i samma storlek som den ursprungliga ladan.

3. Utsiktsplats

När du blickar ut över byn kan du se det tidigare boningshuset från 1817 som ligger mitt i byn. Det är en så kallad tvillingstuga. När det nya boningshuset blev klart år 1976 blev det gamla huset "undantag" i ungefär tio års tid. Därefter har det stått obeott. Idag är det ett museum.



4. Mossodling

På den här platsen anlade bönderna under 1800-talet en mossodling som så småningom planterades igen med gran. Mosstegarna har restaurerats från att vara granplanteringar till att återigen vara öppna marker.

5. Skogsbete

Förr gick djuren i skogen och betade. Den här marken har betats sedan länge. Den beskrivs som fåramark och kalvhage i historiska handlingar från 1800-talet. Restaureringen av området som skogsbete påbörjades år 2010. Då och då plockas enstaka eller några träd ut. På så vis skapas öppna solbelysta luckor i skogen som gynnar solälskande insekter och ger mer gräs till de betande djuren.



6. Restaurerad betesmark

Sedan år 1990 har den här marken restaurerats från att vara en tät granskog till att bli en öppen betesmark. Här och var kan du se små åkerlappar insprängda i betesmarken. En del av dem fanns redan under 1700-talet och andra tillkom under 1800-talet. Här blommar slättergubbe och ängsvädd.

7. Hamlade träd

I Linneryd finns 500 hamlade träd. Björk, rönn, asp, ek, ask och lönn hamlas regelbundet. Det innebär att toppar och grenar kapas av. Idag hamlar vi för att upprätthålla traditionen och för den biologiska mångfalden. Förr hamlade bönderna träd för att få extra foder till djuren. Då gjorde man det på sensommaren innan löven föll.



Ett hamlat träd blir angripet av röta vid hamlingspunkterna och blir så småningom ihåliga. Det gör inte att trädet blir sjukt eller kortlivat. Det blir snarare mycket äldre än motsvarande träd som aldrig hamlas. En del mossor och lavar är helt beroende av riktigt gamla träd. Några av dem kan inte växa på ett träd förrän det är över 100 år. Hålen i ett gammalt hamlat träd bjuder på en unik miljö åt mängder av insektsarter, fladdermöss och fåglar.

8. Terrasserings i slänten

På väg nedför slänten mot parkeringen finns ett antal tydliga terrasser. De är böndernas verk, för att göra det lättare att odla i slutningen. Här syns dessutom tydliga spår av en så kallad fossil åker med röjningsrösen och stensträngar.

13. Betesmark med värdefull flora och intressanta rösen

Här växer träden glest på en kuperad betesmark som tidigare var en slätteräng. I vissa delar växer särskilt många olika växter. Några av dem är gullviva, knägräs, kattfot, darrgräs, blåsuga, ängsvädd, stagg, gökärt och backsippa. Här och var finns terrassodlingar med flacka odlingsrösen runt omkring. Det finns rösen av såväl äldre som yngre karaktär. Här ligger några av de äldsta rösena. De är flacka och kan därför vara svåra att upptäcka. Området kallas för en fossil åkermark eller fornåker.

14. Odlingssmark, småbrukade åkrar

Här kan du blicka ut över ett småbrutet beteslandskap med många gamla små åkerlappar. Totalt finns 38 stycken med 350 stycken odlingsrösen i anslutning till dessa. Några av de historiska åkrarna brukas fortfarande.

9. Slättermark

Här finns hamlade träd, gärdsgårdar och en flora med slättergubbe, slätterblomma, svinrot, ängsvädd, borstistel, smörboll, kärnspira, brämsa, gökblomster och olika starrarter. Sådana arter frodas i en öppen och ljus miljö som är skapad genom att marken betats och slås med lie. Sent på sommaren slås fuktängen vid bäcken, de gamla mosstegarna och markerna runt omkring. Det gör att blommorna både hinner sprida sina frön och ge nektar till pollinerande insekter.



10. Skogsbete

Mitt bland öppna betesmarker och slätterängar ligger en skogsö med glest växande tall, gran och en del lövträd. Här betar djuren i de gräsbevuxna ljusa gläntorna. Ofta syns stora myrstackar i gamla skogsbeten.



11. Gärdsgårdar

I odlingslandskapet har mer än 3 500 meter trägårdsgårdar byggts upp. Utifrån historiska kartor har de placerats ut på samma plats som de ursprungliga gårdsgårdarna. De fungerade bland annat som gräns mellan inägor (närmast gården) och utmarker (längst bort från gården) och som fågator där djuren skulle drivas.

12. Ängslada

I Linneryd finns sex ängslador som har rekonstruerats efter gammal förlaga. I ladorna förvarades ängshö från sommarens slätter tills man hade tid att forsla hem det.

