



Värmländska byggnadsminnen: Bergmästaregården

Kommun: Filipstad

Socken: Filipstad

Funktion: Hotell- och restaurangskola samt elevkårslokaler.

Tillgänglighet: Området går att besöka på egen hand men själva Bergmästaregården är inte öppen för besökare.

Beskrivning

I maj månad år 1775 rasade en stor brand i centrala Filipstad som kom att ödelägga stora delar av området. Ett nytt boställe åt dåvarande bergmästaren byggdes året därpå upp på udden söder om stadens kyrka. Gården består idag av huvudbyggnad, två flyglar, arkivhus och en senare tillkommen bostadslänga. Huvudbyggnaden är en timrad och panelbeklädd manbyggnad i två våningar med åtta fönsteraxlar. Fasaden är gulmålad och taket är täckt med skiffer. Trots att manbyggnaden genomgått vissa interiöra förändringar präglas rumsindelning, snickerier och andra inredningsdetaljer av 1700-talets ideal. Under mitten av 1800-talet beboddes bergmästaregården av Franz von Schéele, initiativtagare till bland annat Bergslagskanalen och Bergsskolan. Även Nils Ferlin har under en kortare tid bott i byggnaden. Huvudbyggnaden tjänade länge som elevhem och matsal åt Bergsskolan då gården fram till 1980-talet ägdes av Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. Under stiftelsens ägoperiod uppfördes även en större bostadslänga mellan ena flygeln och arkivhuset för att få plats med fler elever. De parallellt ställda flyglarna är båda traditionellt rödmålade och har även de skiffertak. Efter en brand i bostadsflygeln återuppfördes nuvarande byggnad år 1972 i äldre tidstypiskt utförande. Rätta proportioner, material och färgsättning fick den att smälta in med magasinsflygeln och bostadslängan på gården. Det lilla arkivhuset nere vid vattnet uppfördes i putsat tegel i klassicistisk stil år 1871. Plåttaket är skivtäckt och byggnadsåret står skrivet ovanför de massiva dubbeldörrarna av plåt.

Skyddets omfattning i sammandrag

Särskilda föreskrifter gäller för huvudbyggnadens och flyglarnas exteriörer och interiörer, arkivhusets exteriör samt det tillhörande park- och markområdet. För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen.

Lästips

- Axelsson, C, *En bok om Filipstad: minnesskrift med anledning av Filipstads 350-årsjubileum 1961*, Filipstad 1961.
- Kallstenius, G, *Filipstad 1611-1911*, Filipstad 1911.

Ändringsinformation

Datum, kommentar:

- 2007-11-09 Första versionen - huvuddelen av informationen hämtad från tidigare byggnadsminnesbeskrivningar.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan.