



Länsstyrelsen  
Värmland

## Kyrkliga kulturminnen

# Millesviks kyrka

**Kommun:** Säffle  
**Socken:** Millesvik

### Beskrivning

Den första stenkyrkan i Millesvik uppfördes sannolikt under tidig medeltid. Värmlands slättbygder kännetecknas av en förhållandevis hög uppodling vars traditioner på många håll kan ledas tillbaka till forntiden. Området kring Millesviks är ett av länets fornlämningstätaste. Kyrkan uppfördes under tidig medeltid, sannolikt under 1100-talet. Delar av den medeltida kyrkans murverk ingår i det nuvarande långhusets västra del. Det ursprungliga koret raserades troligen vid sekelskiftet 1700 då kyrkan istället fick ett tidstypiskt, tresidigt avslutat korparti. År 1794 byggdes ett vapenhus i liggtimmer framför långhusets västgavel.

Under 1800-talet tillfogades en sakristia i öster och långhusmurarna höjdes med ett antal varv timmer. Den tornlösa kyrkans exteriör är enkel med vitputsade murar och brädfodrade timmerväggar under ett flackt skiffertak. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist och fick sin nuvarande utformning vid 1800-talets mitt. Tidigare hade kyrkan ett platt innertak, vilket 1763 försågs med målningar av kyrkomålaren Hans Georg Schüffner.

Kyrkans altartavla är målad av 1854 av konstnären Gustaf Brusewitz och föreställer Jesus välsignande barnen. Kyrkans predikstol och baldakin är från 1600-talet. Dopfunten är gjord i täljsten och sannolikt från 1200-talet.

### Skydd

Kyrkan, kyrkotomten och begravningsplatsen är skyddade enligt Kulturminneslagens (KML) 4 kap.

### Ändringsinformation

Datum:	Kommentar:
2007-11-15	Första versionen - informationen hämtad från broschyren 112 kyrkor i Värmlands län.